

Innehållsförteckning

Förord	3
GIF-ordförandens inledningsord (Inge Kullander)	5
Året var 1979! (Håkan Kjellberg)	6
En enkel historik m. m. (Axel Sääf)	8
Några axplock från de första åren	17
Återstart 1959	21
GIF-stugan (ur protokollen)	53
Referat från Skaraborgsmästerskapen i dagorientering (Lillie Johansson)	55
Vartför vi arrangerade Falbygdsstappen (Edgar Nilsson)	56
Orientering är föreningens stora sport	59
Friidrotten – dominerade på 1940-talet	62
Terränglöping – ett sätt att visa sin styrka	64
Skidsektionen har inte alltid haft det så lätt	65
Med discogympa gick det bättre	67
Bordtennis en sportgren med tradition i Gudhems IF	68
Fotboll stod på föreningens program under de första åren	70
Alla ställer upp	71
Lars Fallgren – Eldsjälen i Gudhems IF	72
GIF-bladet	73
Medlemsutveckling m. m.	74

Förord

När det blev aktuellt att skriva en historik över Gudhems IF, föll det på min lott att utföra detta uppdrag. Visserligen har jag verkat som sekreterare i föreningen i fem år, men jag kände ju inte till så mycket om förhållandena några år tillbaka i tiden. Jag skall gärna erkänna att jag aldrig tvekade inför uppgiften, eftersom jag haft mycket duktiga företrädare, som skrivit fina protokoll. I vetskap om detta åtog jag mig uppdraget, som nu är slutfört. Jag har i detta arbete haft god hjälp av Ingvar och Elsie Sääf samt Lars Fallgren och många andra.

När man skriver en historik som denna och man har begränsad egen erfarenhet så finns det stora risker för att man lätt missar något. Jag ber Er läsare att ha överseende med detta. Jag har försökt att ge en så korrekt bild som möjligt.

När jag ombads att gå in i styrelsen som sekreterare 1987 var Gudhems IF ett helt okänt kapitel för mig. Visserligen hade jag gått med i föreningen något år innan strax efter min återflyttning hit 1983 och jag hyste en stor beundran över det verk föreningen hade utrettat när man byggde GIF-stugan på Stureberget och anlade spåren i skogen, men för övrigt visste jag inte mycket om något som föreningen sysslade med. Som barn minns jag vissa skidåvlingar och tävlingar uppe på Klockarlyckan.

Sedan 1987 har jag verkligen fått lära mig mycket om föreningens verksamhet samt om orientering i allmänhet. Det jag inte har lyckats med det är att bli mer aktiv själv.

Vad jag ganska snart fann var att Gudhems IF är en fantastisk förening, där medlemmarna ställer upp på ett helt enastående sätt. Den är ett föredöme för andra klubbar. Jag fann också att föreningen hade en mycket duktig ordförande i Inge Kullander. Det är med föreningens alla bästa för ögonen som styr hans styrelsearbete. Likaså har föreningen en enastående kassör som ställer upp till hundra procent. I en sådan förening är det lätt att vara sekreterare.